



Για το πρόγραμμα “ΕΥΖΗΝ”

Το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιεί στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρόγραμμα με την ονομασία ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων), σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος. Αφορά σε μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης (α΄ φάση) που καλούνται να κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του μαθήματός τους, και στην αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών (β΄ φάση), μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα καταγραφούν σε μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή, όπου θα συμπεριλαμβάνεται ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή.

Σε σχέση με τη διενέργεια του εν λόγω προγράμματος προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για το στόχο την ταυτότητα της έρευνας. Στην εγκύκλιο δεν αναφέρονται ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή, τι θα γίνει το πληροφοριακό υλικό και η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί, σε τίνοσ τη χρήση θα είναι διαθέσιμη και για ποιο σκοπό και μάλιστα με δεδομένη τη σύνδεση των μαθητών με τις μετρήσεις μέσω του Αριθμού Μητρώου. Το υπουργείο οφείλει να ενημερώσει τη σχολική κοινότητα της οποίας ζητά τη συμμετοχή για όλα τα παραπάνω, με απόλυτη διαφάνεια, όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών.

Από αντίστοιχα προγράμματα στο παρελθόν δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις για εθνικές νόρμες σωματομετρικών στοιχείων και των άλλων αποτελεσμάτων που και τότε εξήγγειλαν ως στόχο. Τώρα επαναλαμβάνουν ότι θα καταλήξουν σε νόρμες φυσικής κατάστασης, συμβουλές διατροφής προς τους γονείς, την ώρα που μαθητές μας λιγοθυμούν από την πείνα και την εξαθλίωση που σπέρνουν τα Μνημόνια και οι εκφραστές τους!

Με ποιο πρόγραμμα το υπουργείο θα αντιμετωπίσει τον υποσιτισμό που μεγαλώνει στα σχολεία, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς τον πεινασμένο να τον βάλεις να τρέχει και να πηδάει. Η μήπως αυτά τα παιδιά θα εξαιρούνται;

Το 2005, το «Χαροκόπειο», με τη χρηματοδότηση της Coca Cola, οργάνωσε έρευνα σε 700 δημοτικά σχολεία, με θέμα «Διατροφή και κληρονομικότητα στην παιδική ηλικία». Το συμφωνητικό που υπογράφηκε ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο με την εταιρεία ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ότι ... «τα συμπεράσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν μόνο ύστερα από την έγκριση της εταιρείας» και ότι «η τράπεζα γενετικού υλικού και άλλων πληροφοριών που θα προκύψει είναι περιουσία της ίδιας εταιρείας»! Να σημειωθεί ότι ο καθηγητής του Χαροκόπειου, που έχει την ευθύνη της έρευνας, είναι και επιστημονικός υπεύθυνος εταιρείας ρύθμισης βάρους, σύμφωνα με καταχωρήσεις στο διαδίκτυο.

Η διεξαγωγή της έρευνας προϋποθέτει αυστηρά τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Τι θα γίνει στη βέβαιη περίπτωση που δεν θα είναι καθολική η ανταπόκριση των γονέων; Ποιος παίρνει την ευθύνη και με ποιο δικαίωμα ο

εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να εγκαταλείψει όσα παιδιά δεν θέλουν να συμμετέχουν και να απασχολείται με την μέτρηση των άλλων; Σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα χαθούν 2 έως 4 εβδομάδες μαθημάτων. Η διαδικασία των μετρήσεων προβλέπει εποπτεία γιατρού ή υπάρχει ρητή διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο;

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει τους εκπαιδευτικούς να εκτελέσουν τον τεράστιο όγκο δουλειάς για χάρη των συμφερόντων εταιριών που μέσω συγκεκριμένων Πανεπιστημιακών καθηγητών θέλουν να εκπονήσουν έρευνα για τα δικά τους επιστημονικά και οικονομικά συμφέροντα.

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καλούν ακόμα και το μικρό κόστος αγοράς υλικών να το καλύψει η Σχολική Επιτροπή. Δεν φτάνει που έχουν μειώσει τις ώρες της Φυσικής Αγωγής και τους γυμναστές απ' τα σχολεία, δεν φτάνει που οι γονείς καλούνται να πληρώσουν τις περικοπές και τις ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό, τώρα θα πληρώνουν από την τσέπη τους και για το πρόγραμμα «ΕΥΖΗΝ».

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο το μεγάλο κενό άσκησης που υπάρχει για τα παιδιά του σχολείου προκειμένου να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης για την υγεία τους. Η αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής που επικαλείται το υπουργείο Παιδείας ως πυλώνα της εκπαίδευσης με το πρόγραμμα αυτό, δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη αναβάθμισή της σε υλικοτεχνική υποδομή και σε επιμόρφωση των γυμναστών σύμφωνα με την νέα γνώση που έχει παραχθεί. Οι ώρες της που υπήρχαν στο αναλυτικό πρόγραμμα έχουν μειωθεί προ πολλού και ας λένε όλες οι επιστημονικές έρευνες ότι απαιτείται μια ώρα τουλάχιστον άσκηση τη μέρα προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία του μαθητή.

Καλούμε

- τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να μη δεχθούν να συμμετέχουν σ' αυτή την έρευνα
- τους Συλλόγους Γονέων να αντιδράσουν και να μη δεχτούν να κάνουν τα παιδιά τους στατιστικά στοιχεία στα συρτάρια μιας εταιρείας
- το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει άμεσα το πρόγραμμα
- την ΟΛΜΕ έστω και τώρα να απαιτήσει την άμεση διακοπή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Θεσσαλονίκη, 4 Απρίλη 2013